

Toespraak bij de opening van het Stiltecentrum in Nieuwegein, 8 december 2004

1. Detentie doet iets met mensen.
Wat geweest is --- hoop op de toekomst.
2. Geestelijke verzorging oriënteert op de zin en bestemming van het bestaan.
3. Stiltecentrum – symbool plaats – oriëntatie op diepste dimensie
Leven van binnenuit opgebouwd
4. Door alle tradities gedeeld
Er gaat een signaal vanuit dat tradities elkaar respecteren en met elkaar in gesprek zijn
5. Symbool uit een traditie
Vandaag Maria onbevleete ontvangenis